

Werkgroep Kerk en Kunst

Bijdrage van Administrator

De Werkgroep Kerk en Kunst van de Grote Kerk te Vianen is opgericht in oktober 2002. De werkgroep valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Kunst en Cultuur in de Grote Kerk Vianen en van het college van Kerkrentmeesters van de Grote Kerk.

Doelstelling

- Het op representatieve wijze verzorgen van voorstellingen op het gebied van beeld- en schilderkunst, die liggen op het raakvlak van kerk, samenleving en cultuur.
- Het door schone kunsten bevorderen van de bezinnende taak van de kerk in de samenleving.
- Het verzorgen van tentoonstellingen, die bij voorkeur geïntegreerd zijn in de gemeenteopbouw van eredienst en vorming
- Het publiciteit geven aan deze nieuwe taak van de Grote Kerk in eigen geleding en omgeving, teneinde het draagvlak van de culturele taak van de kerk te versterken

Praktische informatie

De Grote Kerk is te bezoeken van eind april tot en met de Paardenmarkt half oktober en is open op woensdag en zaterdag tussen 13.30 en 16.00 uur en verder op afspraak.

Hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. M.G.A. Kluit-Roozen, tel. 0347-326107.

Informatie lopende en komende tentoonstelling

In de tentoonstelling Facebook van de Brederodes kunt u meer te weten komen over dit adellijke geslacht dat de bouwheer is van onze kerk. Speciale aandacht is er voor Hendrik van Brederode, de grote geus, en aanbieder van het smeekschrift der edelen.

Tevens is er een tentoonstelling in voorbereiding die deze zomer te zien zal zijn en aansluit op het Brederodejaar en op verschillende andere projecten in Vianen. De tentoonstelling gaat over enkele leden van het geslacht Brederode en over hun betekenis voor de Grote Kerk te Vianen en sluit aan op de permanente tentoonstelling 'Grote Kerk, 750 jaar centrum van Vianen'.

Vorige tentoonstellingen

- De expositie "Met open handen" gaf een presentatie van schilderijen van gemeenteleden, gemaakt met medewerking van ds. Rein den Hertog tijdens de veertigdagentijd van 2015
- 'Komt en verwondert u hier mensen' kerstgroepen uit het bezit van Clary Houtzager en Cors de Kruijk van 28 november 2015 tot en met 6 januari 2016
- Onwerkelijke werkelijkheid; niets is wat het lijkt of lijkt wat het is' met schilderijen van Anne van Ieperen van 23 mei t/m de Paardenmarkt (oktober)
- 'Verhalen vertellen...verhalen doorgeven' in het kader van 70 jaar bevrijding Vianen van 18 april t/m 17 mei 2015
- 'De Verbeelding van Psalm 139', een project van de gemeenteleden en ds. Rein den Hertog, winter 2014-2015
- Expositie 'Alles heeft zijn tijd' van Mérie van Zandwijk-Rijnberk van 30 april tot en met zaterdag 11 oktober 2014
- Kerststallen van de Viaanse kunstenares Hans van den Heuvel, aangevuld met enkele foto's van schilderijen en gedichten uit het Stilregister van Juliën Holtrigter als winterexpositie 2013/2014.
- Schilderijen van Anneke Bollebakker van 20 april tot en met 13 oktober 2013
- Een bijzondere ontmoeting; kunst uit het St. Liobaklooster te Egmond van 21 april tot en met 14 oktober 2012
- Van Van Leeuwen naar Thomas, een nieuw orgel in de Grote Kerk van Vianen van 11 december 2010 tot half oktober 2011
- Grote Kerk, 750 jaar centrum van Vianen geopend op 29 mei 2010, permanent
- Heiligen en Engelen, de iconenschool van Jan Verdonk van 8 mei tot en met 16 oktober 2010

- Vianen in beeld, foto's van Theo Tukker van 14 oktober 2009 tot 22 april 2010
- Hammaälôth, liederen van de opgang, 15 Psalmen-15 schilderijen door Arjan Boone van 13 juni 2009 tot 8 oktober 2009.
- Het vangen van ruimte en licht. Aquarellen van kerkinterieurs door Johan Grabijn en Henk Terwal van 18 april tot 10 juni 2009.
- Werk van Bertus Ververs senior en Theo van Oosterhout van 8 november 2008 tot en met half april 2009
- Stilstaan bij leven: objecten van textiel en keramiek van An Packbiers en Wim Caus van 9 april tot en met 8 oktober 2008
- De Kruisweg: werk van kunstenaars uit Vianen en omgeving van 16 februari tot en met 16 april 2008
- Toon Tieland: Het Kindeken Jezus in Vlaanderen van 8 mei tot 1 november 2007
- Het Stilteregeister: werk en gedichten van Juliën Holtrigter (Henk van Loenen) van 14 november 2006 tot en met 30 april 2007
- De getekende Psalmen van Piere de Grauw, 4 juli tot 16 oktober 2006
- Lijden, dood, opstanding, monumentale schilderijen van Greetje van den Akker van 18 maart tot en met 19 juni 2006
- Roepende in de Woestijn, sculpturen van Pierre de Grauw, 15 september 2005 tot en met 1 maart 2006
- Vrijheid is....naar aanleiding van 60 jaar bevrijding, 28 april 2005 tot begin september 2005
- Kruiswegstaties van Harrie Sterk , Lijdenstijd 2005
- De zeven werken van Barmhartigheid: kunstwerken van Tineke Smith, van 30 november 2004 tot en met 9 februari 2005
- Blik in de Eeuwigheid: werk van kunstenaars uit Vianen en omgeving van 25 juni tot en met 13 oktober 2004
- Werk van Harrie Sterk: 3 april tot en met 19 juni 2004
- Buurt in Woord en Beeld: gedichten van Kees van de Vate en foto's van Ben ter Bekke van 1 november 2003 tot voorjaar 2004
- Levend Water: openingsexpositie van de werkgroep Kerk en Kunst van 29 mei tot en met half oktober 2003

Belangrijke festiviteiten waarop de kerk speciaal en langer geopend is
De Sleepbootdagen rond Hemelvaartsdag
De Oldtimerdag op de derde zaterdag van juni
De Paardenmarkt op de tweede woensdag in oktober

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Hortense Höppener-Bouvy, voorzitter
Alice Planje, penningmeester
Dieneke van Gilst, secretaris
Otto ter Stege, lid tentoonstellingen
Nel Klein Kranenburg, lid

Inlichtingen bij mevr. Höppener-Bouvy, tel. 030-6051260/06-20452552, e-mail: hmebouvy@hotmail.com